

---

## Liederen voor zondag 17 mei 2026

---

### **PSALM 97**

1

Groot Koning is de Heer.  
Volken, bewijst Hem eer,  
breek uit in jubel, aarde,  
nu Hij de macht aanvaardde.  
De landen wijd en zijd  
zijn in zijn naam verblijd.  
Op recht en op gericht  
heeft Hij zijn troon gesticht.  
in de verborgenheid.

6

Gods heil, Gods glorie staat  
licht als de dageraad  
reeds voor het oog te gloren  
van wie Hem toebehoren.  
Een vreugde van de Heer  
stroomt in hun harten neer.  
Gij die rechtvaardig zijt,  
weest in de Heer verblijd.  
Zijn naam zij lof en eer!

### **GEZANG 7**

1

Het woord dat u ten leven riep  
is niet te hoog, is niet te diep  
voor mensen die 't zo traag beamen.  
Het is een teken in uw hand,  
een licht dat in uw ogen brandt.  
Het roept u dag aan dag bij name.

4

Het woord van liefde, vrede en recht  
is in uw eigen mond gelegd,  
is in uw eigen hart geschreven.

Rondom u klinkt de stem van God:  
vrijspraak, vertroosting en gebod,  
vlak voor u ligt de weg ten leven.

## **Hemelhoog 625**

Refrein:

Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij  
Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

1

God is zo goed voor jou en voor mij  
Pieker dus niet, wees dankbaar en blij  
God heeft je lief en daarom zegt hij  
Ben je soms moe, kom dan maar bij mij

Refrein:

Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij  
Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

2

Ben je alleen of heb je verdriet  
Lijkt het soms net of niemand je ziet  
Kijk dan omhoog, de hemel is blauw  
Weet je dat God zijn zoon gaf voor jou

Refrein:

Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij  
Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

3

Zing maar in huis, op school en op straat  
en je zult zien hoe goed alles gaat  
Wees maar niet bang, want Jezus belooft  
Ik ben bij jou als jij maar gelooft

Refrein:

Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus, vrolijk en vrij  
Zing, zing, zingen maakt blij  
Zingen van Jezus maakt vrolijk en vrij

## **GEZANG 75**

10

U kennen, uit en tot U leven,  
Verborgene die bij ons zijt,  
zolang ons 't aanzijn is gegeven,  
de aarde en de aardse tijd,  
o Christus, die voor ons begin  
en einde zijt, der wereld zin!

11

Gij zijt de wijnstok van het leven,  
in duizend ranken uitgebreid,  
het leven, ons in U gegeven,  
draagt goede vruchten op zijn tijd.  
Laat ons uw ranken zijn voorgoed,  
doorstroom ons met uw hartebloed.

12

O Christus, ons van God gegeven,  
Gij tot in alle eeuwigheid  
de weg, de waarheid en het leven,  
Gij zijt de zin van alle tijd.  
Vervul van dit geheimenis  
uw kerk die in de wereld is.

## **GEZANG 281**

1

Jezus zal heersen waar de zon  
gaat om de grote aarde om,  
de maan zijn lichte banen trekt,  
zover het verste land zich strekt.

2

Het lied in alle talen zal  
zijn liefde loven overal,  
en uit de kindermond ontspringt  
de lofzang die zijn naam omringt.

3

Zijn rijk is volle zaligheid,  
wie was gevangen wordt bevrijd,  
wie moe was komt tot rust voorgoed,  
wie arm was leeft in overvloed.

4

Laat loven al wat adem heeft  
de koning die ons alles geeft.  
O aarde om dit nieuw begin  
stem met het lied der eng'len in.

## **LIED 212**

1

Heer, wat een voorrecht om in liefde te gaan,  
schouder aan schouder in uw wijngaard te staan;  
samen te dienen, te zien wie U bent,  
want uw woord maakt uw wegen bekend.

Refrein:

Samen op weg gaan, dat is ons gebed,  
als een volk dat juist daarvoor door U apart is gezet.  
Vol van uw liefde, genade en kracht,  
als een lamp die nog schijnt in de nacht.

2

Samen te strijden in woord en in werk.  
Eén zijn in U, dat alleen maakt ons sterk,  
delen in vreugde, in zorgen, in pijn,  
als uw kerk, die waarachtig wil zijn.

Refrein