

---

## Liederen voor zondag 26 april 2026

---

### **GEZANG 221**

1

Wees gegroet, gij eersteling der dagen,  
morgen der verrijzenis,  
bij wiens licht de macht der hel verslagen  
en de dood vernietigd is!

Here Jezus, trooster aller smarten,  
zon der wereld, schijn in onze harten,  
deel ons zelf de voorsmaak mee  
van der zaal'gen sabbathsvree!

2

Op uw woord, o Leven van ons leven,  
werpen wij het doodskleed af!

Door de kracht uws Geestes uitgedreven,  
treden we uit ons zondengraf.

Leer ons daag'lijks, leer ons duizendwerven,  
in uw kruisdood meegekruisigd sterven,  
en herboren opgestaan,  
achter U ten hemel gaan!

3

In uw hoede zijn wij wel geborgen,  
en schoon eerlang 't oog ons breek',  
open gaat het op de grote morgen  
na deez' aardse lijdensweek.

Welk een dag der ruste zal dat wezen,  
als we onsterf'lijk, uit de dood verrezen,  
knielen voor uw dankaltaar!

Amen, Jezus, maak het waar!

## PSALM 87

op Si - on ligt al sinds een ver ver - le - den  
de stad van God, de ves - ting van de HEER.  
Al - leen al van de poor - ten houdt hij meer  
dan van de pracht en praal van Ja - hobs ste - den.

1. Op Sion ligt al sinds een ver verleden  
de stad van God, de vesting van de HEER.  
Alleen al van de poorten houdt hij meer  
dan van de pracht en praal van Jakobs steden.
2. 'Rahab heb ik nooit uit het oog verloren,  
ook Filistea, Tyrus, Babylon  
en Nubië, elk volk onder de zon  
is hier in Sion, stad van God, geboren.'
3. De hele wereld zal van Sion horen:  
'De Allerhoogste houdt haar zelf in stand.'  
De HEER schrijft bij elk volk met eigen hand:  
'Dit volk is ooit in deze stad geboren.'
4. 'Hier in de stad van God is het begonnen',  
zo zingen alle volken in refrein  
al dansend van geluk, van groot tot klein:  
'In jou, mijn stad, ontspringen al mijn bronnen.'

## KYRIËLIED in oorlogstijd

*Muziek: lied 558, Jezus om uw lijden groot*  
*Tekst: Bert Aalbers*

Als gemeente bidden wij:  
Here God heb medelij,  
want de mensen zijn niet vrij.  
Kyrië eleison.

Overal geweld op aard,  
mensen worden niet gespaard,  
uw geboden zijn niets waard.  
Kyrië eleison.

Want het onrecht gaat zijn gang  
en de mensen worden bang.  
Heer, zij wachten al zo lang.  
Kyrië eleison.

Bange mensen op de vlucht,  
slapend in de openlucht.  
Hoor hun steunen, hun gezucht.  
Kyrië eleison.

Zoveel mensen in de nood,  
smekend om een stukje brood.  
Here, redt hen van de dood.  
Kyrië eleison.

In het duister van de nacht  
wordt geroepen en gewacht.  
Kom te hulp en toon uw macht.  
Kyrië eleison.

## **HEMELHOOG 200 / LIED 132**

1

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie,

nu en immermeer.

Uit een blinkend stromen daald' een engel af,  
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

2

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!

Hij brengt al de zijnen

in zijn armen weer.

Weest dan volk des Heren,

blijd' en welgezind,

en zegt telkenkere: 'Christus overwint!'

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

3

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,

die mij heeft genezen,

die mij vrede geeft?

In zijn godd'lijk wezen

is mijn glorie groot,

niets heb ik te vrezen in leven en dood.

U zij de glorie, opgestane Heer!

U zij de victorie, nu en immermeer.

## **Psalm 76**

1. In Juda is Gods naam beroemd;

in heel het land wordt Hij genoemd.

Hij trad tegen zijn vijand op

vanuit zijn huis op Sions top.

Omdat de Heer geen strijd meer wilde

verbrak Hij bogen, pijlen, schilden.

4. De laatste vijand van de HEER  
staakt zijn verzet en brengt Hem eer.  
Maak wat je God beloofde waar;  
bedank Hem met een groots gebaar.  
Hij laat de wereldleiders beven  
totdat zij zich gewonnen geven.

## **GEZANG 72**

1

Gij volgt ons uit Jeruzalem  
en spreekt zodat ons in uw stem  
waar Gij de schriften open doet,  
het woord van den beginne groet.

2

Zo zult Gij ons terzijde gaan;  
want Gij zijt waarlijk opgestaan,  
in 't breken van ons brood zijt Gij  
ons in ons eigen huis nabij.

3

O Heer, tot U zo bidden wij,  
blijf in ons midden, wees nabij,  
steek Gij ons dorre hart in brand  
al zijn wij traag door onverstand.

4

Wanneer ons dan de avond wenkt,  
de schaduw van ons leven lengt,  
wees onze laatste reisgenoot,  
een metgezel in alle nood.

## **GEZANG 73**

1

De Heer is onze reisgenoot,  
Hij die ons zijn gezelschap bood  
en sprekend over kruis en graf  
geduldig tekst en uitleg gaf.

2

Zo valt een lange weg ons licht,  
de schrift opent een vergezicht  
en brengt verdwaalden dicht bij huis,  
verloren zonen komen thuis.

3

De avond daalt, blijf bij ons Heer!  
Hij zet zich aan de tafel neer  
en breekt het brood en schenkt de wijn,  
die gast, het moet de gastheer zijn!

4

Wij keren naar Jeruzalem,  
ons brandend hart verneemt zijn stem,  
Hij deelt met ons het daag'lijks brood,  
de Heer is onze reisgenoot.

## **PSALM 122**

1

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,  
toen men mij zeide: "Gord u aan  
om naar des Heren huis te gaan!  
Kom ga met ons en doe als wij!  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in,  
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!  
Jeruzalem, van ver aanschouwd,  
wel saamgevoegd en welgebouwd,  
o schone stede, die wij groeten.

3

Bidt heil toe aan dit Vredesoord;  
dat die u mint bevredigd zij,  
dat vrede in uw wallen zij,  
gezegend zij uw muur en poort!  
Jeruzalem, dat ik bemin,  
wij treden uwe poorten in  
om u met vrede te ontmoeten!  
Om al mijn broeders binnen u,  
om 's Heren tempel wil ik u,  
o stad van God, met vrede groeten.

## **GEZANG 285**

1

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de wereld wil slechts strijd.  
Al wordt het recht beleden,  
de sterkste wint het pleit.  
Het onrecht heerst op aarde,  
de leugen triomfeert,  
ontluistert elke waarde,  
o red ons sterke Heer.

2

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
de aarde wacht zo lang,  
er wordt zo veel geleden,  
de mensen zijn zo bang,  
de toekomst is zo duister  
en ons geloof zo klein;  
o Jezus Christus, luister  
en laat ons niet alleen!

3

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
Gij die de vrede zijt,  
die voor ons hebt geleden,  
gestreden onze strijd,  
opdat wij zouden leven  
bevrijd van angst en pijn,  
de mensen blijdschap geven  
en vredestichters zijn.

4

Geef vrede, Heer, geef vrede,  
bekeer ons felle hart.  
Deel ons uw liefde mede,  
die onze boosheid tart,  
die onze mond leert spreken  
en onze handen leidt.  
Maak ons een levend teken:  
uw vrede wint de strijd!

## Wilhelmus van Nassouwe

1

Wilhelmus van Nassouwe  
ben ik, van Duitsen bloed,  
den vaderland getrouwe  
blijf ik tot in den dood.

Een Prinse van Oranje  
ben ik, vrij onverveerd,  
den Koning van Hispanje  
heb ik altijd geëerd.

6

Mijn schild ende betrouwen  
zijt Gij, o God mijn Heer,  
op U zo wil ik bouwen,  
Verlaat mij nimmermeer.  
Dat ik toch vroom mag blijven,  
uw dienaar t'aller stond,  
de tirannie verdrijven  
die mij mijn hart doorwondt.