

---

## Liederen voor vrijdag 3 april 2026 (Goede Vrijdag)

---

### **PSALM 116**

1

God heb ik lief, want die getrouwe Heer  
nam, toen ik riep, met toegenegen oren  
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen  
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

2

Toen de benauwdheid dreigend op mij viel  
en angsten voor het doodsrijk mij bekropen,  
heb ik de naam des Heren aangeroepen  
en weende; Heer mijn God, bewaar mijn ziel!

3

Hij is goedgunstig in gerechtigheid,  
Hij wil zich altijd over ons ontfermen.  
Zijn kracht kwam mij, eenvoudige, beschermen.  
Rust nu, mijn ziel, de Heer heeft u bevrijd.

### **GEZANG 189**

1

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,  
hangt ten spot van snode smaders.  
Zoon des Vaders,  
waar is toch uw almacht thans,  
waar uw goddelijke glans?

2

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis,  
en Hij hangt er mijnentwegen,  
mij ten zegen.  
Van de vloek maakt Hij mij vrij,  
en zijn sterven zaligt mij.

3

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis.  
Zou ik dan in droeve dagen  
troost'loos klagen?

Als ik naar zijn kruis mij richt,  
valt mijn eigen last mij licht.

4

Mijn Verlosser hangt aan 't kruis!  
'k heb mij, Heer, voor dood en leven  
U gegeven.

Laat mij dan in vreugd en pijn  
met U in gemeenschap zijn.

### **Meer dan rijkdom,**

Meer dan rijkdom, meer dan macht  
Meer dan schoonheid van sterren in de nacht,  
Meer dan wijsheid die deze wereld kent  
Is het waard te weten wie U bent.

Meer dan zilver, meer dan goud,  
Meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,  
Meer dan dat, zo eindeloos veel meer  
Was de prijs die U betaalde Heer.

Refrein:

In een graf verborgen door een steen,  
Toen U zich gaf, verworpen en alleen,  
Als een roos geplukt en weggegooid  
Nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.

Meer dan rijkdom, meer dan macht  
Meer dan schoonheid van sterren in de nacht,  
Meer dan wijsheid die deze wereld kent  
Is het waard te weten wie U bent.

Meer dan zilver, meer dan goud,  
Meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,  
Meer dan dat, zo eindeloos veel meer  
Was de prijs die U betaalde Heer.

Refrein:

In een graf verborgen door een steen,  
Toen U zich gaf, verworpen en alleen,  
Als een roos geplukt en weggegooid  
Nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.

In een graf verborgen door een steen,  
Toen U zich gaf, verworpen en alleen,  
Als een roos geplukt en weggegooid  
Nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.  
Nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.

### **GEZANG 183**

1

O hoofd vol bloed en wonden,  
bedekt met smaad en hoon,  
o hoofd zo wreed geschonden,  
uw kroon een doornenkroon,  
o hoofd eens schoon en heerlijk  
en stralend als de dag,  
hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!  
Ik groet U vol ontzag.

2

O hoofd zo hoog verheven,  
o goddelijk gelaat,  
waar werelden voor beven,  
hoe bitter is uw smaad!  
Gij, eens in 't licht gedragen,  
door engelen omstuwd,  
wie heeft U zo geslagen  
gelasterd en gespuwd?

## Geloofsbelijdenis

1

Ik geloof in God de Vader  
die een bron van vreugde is,  
louter goedheid en genade,  
licht in onze duisternis.

Hij, de Koning van de kosmos,  
heel de schepping zingt zijn eer  
heeft uit liefde mij geschapen  
en tot liefde keer ik weer.

2.

Ik geloof in Jezus Christus  
die voor ons ter wereld kwam.  
Zoon van God en Zoon des Mensen  
goede Herder, Offerlam.  
Door te lijden en te sterven  
groot is het geheimenis  
schenkt Hij mij het eeuwig leven,  
dat uit God en tot God is.

3.

Ik geloof dat mijn Verlosser  
door de dood is heengegaan  
en op Pasen, God zij glorie,  
uit het graf is opgestaan.  
Door het brood -dit is mijn lichaam  
-door de wijn -dit is mijn bloed  
geeft de Vredevorst mij vrede,  
maakt Hij alle dingen goed.

4.

Ik geloof ook in de Geest,  
Adem van God uitgegaan.  
Hij vertroost en Hij versterkt ons,  
waar wij in het leven staan.  
Door de Geest zijn wij verbonden  
met de Heer en met elkaar.  
Door Zijn leiding gaan wij verder,  
maakt Hij zijn beloften waar.

## **LIED 114**

1

Als ik in gedachten sta  
bij het kruis van Golgotha,  
als ik hoor wat Jezus sprak,  
voor zijn oog aan 't kruishout brak.

3

Hoor ik dan, hoe Jezus bad  
voor wie Hem gekruisigd had,  
'k weet dan: 'Bij de Heiland is  
ook voor mij vergiffenis.'

4

Zie ik, hoe genaad' ontving  
die met Hem aan 't kruishout hing,  
'k bid, mij voelend hem gelijk,  
'Heer, gedenk mij in uw rijk!'

5

Hoor ik, hoe Hij klaagde, dat  
Hem zijn God verlaten had,  
'k weet dan, wat mij ook ontvall',  
God mij nooit verlaten zal!

6

Hoor ik, hoe Hij riep: 'Mij dorst!'  
dan roep ik: 'O Levensvorst,  
Gij, Gij naamt de bitt're dronk,  
die deez'aard verzoening schonk!'

## **GEZANG 182**

1

Jezus, leven van ons leven,  
Jezus, dood van onze dood,  
Gij hebt U voor ons gegeven,  
Gij neemt op U angst en nood,  
Gij moet sterven aan uw lijden  
om ons leven te bevrijden.  
Duizend, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer.

6

Dank zij U, o Heer des levens,  
die de dood zijt doorgedaan,  
die Uzelf ons hebt gegeven  
ons in alles bijgestaan,  
dank voor wat Gij hebt geleden,  
in uw kruis is onze vrede.  
Voor uw angst en diepe pijn  
wil ik eeuwig dankbaar zijn.