

---

## Liederen voor zondag 1 maart 2026

---

### **PSALM 51**

4

Voltrek de reiniging en raak mij aan  
met bloed en hysop, dan ben ik genezen.  
Was mij geheel, en uit de nacht herrezen  
zal ik dan sneeuwwit voor uw ogen staan.  
Gun aan mijn oog een lichte ochtendstond,  
doe aan mijn oor uw blijde boodschap horen,  
dan juicht mijn hart, hoezeer door U gewond.  
Doe weg mijn kwaad, wis uit de laatste sporen.

5

Schep in mij, God, een hart dat leeft in 't licht,  
geef mij een vaste geest, die diep van binnen  
zonder onzekerheid U blijft beminnen,  
verwerp mij niet van voor uw aangezicht.  
Ontneem mij niet uw heil'ge Geest, o God,  
laat in uw heil mijn hart zich nu verblijden,  
en richt geheel mijn wil op uw gebod,  
dan zal ik zondaars op uw wegen leiden.

### **GEZANG 86**

3

Hij blies ons van zijn adem in.  
Hij, hemelhoog verheven,  
heeft ons in Adam een begin,  
een levensdoel gegeven:  
te wonen op zijn aarde, waar  
het goed is, goed om met elkaar  
in zijn verbond te leven.

5

Ja, Hij is elk van ons nabij,  
hoe hemelhoog verheven;  
in Hem bestaan, bewegen wij,  
in Hem is heel ons leven.  
Dat heeft Hij aan het licht gebracht:  
de mensen zijn van zijn geslacht,  
voorgoed met Hem verweven.

9

Hij die rechtvaardig was en stil  
droeg wat Hem was beschoren,  
die stierf, en zie Hij leeft, Hij wil  
ook in ons zijn herboren.  
Ons leven is in het geding:  
tot onze val en opstanding  
heeft God Hem uitverkoren.

## **GEZANG 177**

1

Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten,  
in deze zee verzinken mijn gedachten:  
o liefde die, om zondaars te bevrijden,  
zo zwaar moest lijden.

2

'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen,  
tot in de dood als mens gehoorzaam wezen,  
in onze plaats gemarteld en geslagen,  
de zonde dragen.

5

Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op bogen?  
Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen,  
nu ik van vijand Gods en tegenstander  
in vriend verander.

## **Projectleid**

't Plein voor de tempel lijkt meer op een markt.  
Jezus roept boos en gekwetst:  
'Hier is het tempelplein niet voor bedoeld!  
Gods huis is een plaats voor gebed!'  
De leiders besluiten: Jezus moet dood,  
want als Jezus praat is de aandacht te groot.

Met deze verhalen gaan wij richting Pasen  
en volgen de weg zoals Jezus toen ging.  
Samen met Hem zijn wij onderweg,  
wij volgen Hem tot aan een nieuw begin.

## **HEMELHOOG 629 / LIED 226**

1

Heer ik kom tot U,  
neem mijn hart verander mij.  
als ik u ontmoet vind ik rust bij U.  
Want, Heer ik heb ontdekt dat,  
als ik aan uw voeten ben  
trots en twijfel wijken  
voor de kracht van uw liefde.

Refrein:

Houd mij vast, laat uw liefde stromen.  
Houd mij vast heel dicht bij uw hart.  
Ik voel uw kracht en stijg op als een arend  
Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

2

Heer kom dichterbij,  
dan kan ik uw schoonheid zien  
en uw liefde voelen, diep in mij.  
En Heer , leer mij uw wil  
zodat ik U steeds dienen kan  
en elke dag mag leven  
door de kracht van uw liefde.

Refrein

Dan zweef ik op de wind,  
gedragen door uw Geest en de kracht van uw liefde.

## Hemelhoog 649

1

Licht van de wereld  
u scheen in mijn duisternis,  
nu mag ik zien wie u bent.  
Liefde die maakt  
dat ik u wil kennen heer,  
bij u wil zijn elk moment.

Refrein:

Voor U wil ik mij buigen,  
U wil ik aanbidden,  
U wil ik herkennen als mijn heer.  
Want U alleen bent waardig,  
heilig en rechtvaardig  
u bent zo geweldig goed voor mij!

2

Hemelse Heer,  
U, die hoog en verheven bent,  
Koning vol glorie en macht,  
bent als een kind  
naar de wereld gekomen,  
legde Uw heerlijkheid af.  
Refrein