

---

## Liederen voor woensdag 11 maart 2026

---

### **LIED 17**

1

Wie in de schaduw Gods mag wonen,  
hij zal niet sterven in de dood.  
Wie Bij Hem zoekt naar onderkomen,  
vindt eenmaal vrede als zijn brood  
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om hem heen als vriend.  
En Hij verlost hem van het kwade,  
opdat hij eens geluk zal zien.

3

Hem zal de nacht niet overvallen,  
zijn dagen houden eeuwig stand.  
Duizenden doden kunnen vallen,  
hij blijft geschreven in Gods hand.  
God legt zijn schild op zijn getrouwen,  
die leven van geloof alleen.  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen.

### **Hemelhoog 562**: Mijn Vader, dank U wel

1

Mijn Vader, dank U wel,  
dat U steeds bij mij bent.  
Dat U al mijn gedachten  
en verlangens kent.  
Dat U zo stil en rustig  
en begrijpend bent.  
Mijn Vader, dank U wel.

2

Ik dank U dat uw hand  
mij steeds behoedt en leidt.  
Dat U mij wilt bewaren  
in de felste strijd.  
Voor troost die U mij geeft  
in onzekerheid.  
Mijn Vader, dank U wel.

3

Ik dank U voor  
de diepe vrede en de rust.  
Voor vreugde en voor blijdschap  
en voor levenslust.  
Ik dank U dat U zelf  
nu heel mijn leven vult.  
Mijn Vader, dank U wel.

4

Mijn woorden schieten vaak  
zo veel te kort, o Heer.  
Wat U aan mij wilt geven,  
dat is toch veel meer.  
'k Ervaar uw diepe rijkdom  
en geluk steeds meer.  
Mijn Vader, dank U wel.

5

Daarom wil ik U danken  
dat ik zingen kan.  
Dat ik U met mijn stem  
toch altijd loven kan.  
Dat ik U in dit lied  
van harte danken kan.  
Mijn Vader, dank U wel.

## **Hemelhoog 563:**

1

Vader God, ik vraag me af,  
hoe ik ooit heb geleefd  
zonder te weten dat uw vaderhart  
al zolang om mij geeft.  
Maar nu ben ik uw kind,  
nu mag ik wonen in uw huisgezin,  
en ik zal nooit meer eenzaam zijn,  
want, Vader, U bent altijd bij mij.

Refrein

Heer, ik wil U prijzen.  
Heer, ik wil U prijzen.  
Heer, ik wil U prijzen,  
zolang ik leef.  
Heer, ik wil U prijzen.  
Heer, ik wil U prijzen.  
Heer, ik wil U prijzen,  
zolang ik leef.

## **GEZANG 479**

1

Aan U behoort, o Heer der heren,  
de aarde met haar wel en wee,  
de steile bergen, koele meren,  
het vaste land, de onzeek're zee.  
Van U getuigen dag en nacht.  
Gij hebt ze heerlijk voortgebracht.

4

Laat dan mijn hart U toebehoren  
en laat mij door de wereld gaan  
met open ogen, open oren  
om al uw tekens te verstaan.  
Dan is het aardse leven goed,  
omdat de hemel mij begroet.