
Liederen voor zondag 22 oktober 2023

PSALM 76

1

God wordt geëerd in Israël,
zijn roem, zijn naam is hier in tel.
Zijn woonplaats heeft Hij toebereid
in deze stad, waar haat en strijd
om zijnentwil zijn afgezworen.
Hij doet zijn roep uit Sion horen.

2

Wapengeweld biedt Gij het hoofd,
Gij die de oorlogsbliksem dooft.
Gij die het zwaard breekt en het schild
en die de oorlog niet meer wilt,
maar die gehuld in zonnestrallen
de hoge bergen af komt dalen.

3

Wie tot geweld was toegerust,
van uw vermogen onbewust,
Gij hebt hen in hun droom gestoord,
geslagen met uw dreigend woord.
Trotsen van hart doet Gij versagen,
Gij stort z' in zee met paard en wagen.

6

Eens komt de tijd dat hoofd voor hoofd
elk die op aarde leeft U looft,
dat zelfs die thans U tegenstreeft
ter ere van uw grootheid beeft.
Gij zult de grimmigen betomen,
ja allen zullen tot U komen.

KYRIËLIED in oorlogstijd

Muziek: lied 558, Jezus om uw lijden groot

Tekst: Bert Aalbers

Als gemeente bidden wij:
Here God heb medelij,
want de mensen zijn niet vrij.
Kyrië eleison.

Overal geweld op aard,
mensen worden niet gespaard,
uw geboden zijn niets waard.
Kyrië eleison.

Want het onrecht gaat zijn gang
en de mensen worden bang.
Heer, zij wachten al zo lang.
Kyrië eleison.

Bange mensen op de vlucht,
slapend in de openlucht.
Hoor hun steunen, hun gezucht.
Kyrië eleison.

Zoveel mensen zijn in nood,
smekend om een stukje brood.
Here, red hen van de dood.
Kyrië eleison.

In het duister van de nacht
wordt geroepen en gewacht.
Kom te hulp en toon uw macht.
Kyrië eleison.

Hemelhoog 388 / Lied 422

1

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
vallen de dromen in duigen.
Dromen van vrede worden niet waar,
kwaad is niet om te buigen.

Refrein:

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

Als je geen liefde hebt voor elkaar
leef je buiten Gods gloria.

2

Als je geen antwoord geeft op verdriet,
zullen de tranen niet drogen.
Als je al het leed van de wereld niet ziet,
worden Gods woorden verbogen.

Refrein

3

Als je geen oog hebt voor het gemis,
als je geen brood weet te delen,
denk dan aan Jezus die brood en die vis
uit liefde deelde met velen.

Refrein

4

Als je geen liefde hebt voor elkaar,
is er geen hoop meer op zegen.
Kinderen, maak de liefde toch waar,
schrijf het op alle wegen.

Refrein.

GEZANG 299

3

Maak al uw strijders in dit aards gevecht
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.
Halleluja, halleluja!

5

Lang valt de tijd en zwaar is ons geding,
bang is de strijd en vol vertwijfeling,
dat ons de zege bijna nog ontging.
Halleluja, halleluja!

6

Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed
maar in de verte klinkt ons tegemoet
trompetgeschal dat Gij weerklinken doet!
Halleluja, halleluja!

7

Rood is de avond als het zonlicht daalt;
ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald,
God die de moede strijders binnenhaalt.
Halleluja, halleluja!

PSALM 72

Gebed voor de (Messiaanse) koning
Tekstbewerking: Bert Aalbers

1 allen

O God, het onrecht heerst op aard,
Het is een bange tijd.
Geef ons een koning die regeert
met uw gerechtigheid.

2 vrouwen

Wij bidden dat hij ons geleidt,
rechtvaardig, wijs en zacht.
En over armen zich ontfermt,
hun recht doet op hun klacht.

3 mannen

Dat elke berg de vrede draagt,
en heuvels heilig recht.
En voor het hele volk eens daagt
het heil hun toegezegd.

4 allen

Dat hij ellendigen bevrijdt
van onrecht dat hen drukt.
En de ootmoedige die lijdt,
verlost van wie verdrukt.

5 vrouwen

Dat Hij de roep der armen hoort,
helpt wie geen helper heeft.
En de geringen met zijn woord
verlost en uitkomst geeft.

6 mannen

Dat hij geweld en list bestrijdt,
al gaat het nog zo hoog.
En dat het bloed van al wie lijdt,
kostbaar is in zijn oog.

7 allen

Lof zij de God van Israël,
Zijn Naam zij alle eer.
Zijn koningschap zal eeuwig zijn
Ja, amen, looft de Heer!

GEZANG 481

4

Wij danken U, o liefde groot,
dat Christus is gekomen.
Wij hebben in zijn stervensnood
uw diepste woord vernomen.
Nog klinkt dat woord; het spreekt met macht
en het wordt overal volbracht
waar liefde wordt gegeven,
wij uit uw liefde leven.

3

Leer ons het goddelijk beleid
der liefde te beamen,
opdat wij niet door onze strijd
uw goede trouw beschamen.
Leg ons de woorden in de mond
die weer herstellen uw verbond.
Spreek zelf door onze daden
van vrede en genade.

2

Maak ons volbrengers van dat woord,
getuigen van uw vrede,
dan gaat wie aarzelt met ons voort,
wie afdwaalt met ons mede.
Laat ons getrouw de weg begaan
tot allen die ons verre staan
en laat ons zonder vrezen
de minste willen wezen.

1

O grote God die liefde zijt,
o Vader van ons leven,
vervul ons hart, dat wij altijd
ons aan uw liefde geven.
Laat ons het zout der aarde zijn,
het licht der wereld, klaar en rein.
Laat ons uw woord bewaren,
uw waarheid openbaren.

GEZANG 284

1

O lieve Heer, geef vrede
aan allen hier beneden
die uitzien naar uw feest,
opdat de mensen weten:
uw heilige profeten
zijn niet verblind geweest.

2

Doe onze ogen stralen,
doe ons het hart ophalen
aan blijdschap na verdriet;
o God voor wie verschijnen
Christus en al de zijnen,
versmaad hun smeken niet!

3

Verlos ons van de boze,
laat niet de goddelozen
op aarde koning zijn!
Laat ons uw land betreden,
dat zal een land van vrede
van melk en honing zijn!