



NIEUWS

'Zij zit als een vogel'

Pinksterdienst 2026

Misschien heb je wel eens van het eiland Iona gehoord. Het ligt ten Westen van Schotland en ten Noorden van Ierland. Omstreeks het jaar 400 na Christus is daar een kloostergemeenschap ontstaan, onder barre omstandigheden, omringd door vogels, met Keltische invloeden. Dat Keltische is het besef dat God alles in allen is, verweven met de wereld, de natuur de mensen. Het klooster heeft ups en downs gekend, is ook wel eens helemaal verdwenen geweest. Nu ruim 1600 jaar later is nog steeds een religieuze gemeenschap, open, oecumenisch, spiritueel, met dat gevoel van verbinding van 'alles in allen'. En met prachtige liederen, soms met een lange geschiedenis soms nieuw geschreven, onder andere door John Bell. Een aantal van die liederen zijn terecht gekomen in ons liedboek, mooie melodieën, prachtige teksten zoals het Pinksterlied 'Zij zit als een vogel..'

Het Open Kring koor heeft in de tijd tussen Pasen en Pinksteren onder leiding van Jannet Loode een aantal van deze bijzondere liederen ingestudeerd voor de Pinksterviering, zodat we ze samen kunnen beluisteren en zingen. En we zingen een mooi lied uit Taizé 'Bless the Lord my soul', een gebedslied waar Siebren van der Zee, onze eigen-tijdse dichter en gemeentelid, gebedsintenties bij geschreven heeft. We hopen op een mooie viering met elkaar, waarin we de vertrouwde Pinksterliederen zingen en er tegelijk een nieuw gezang klinkt.

Nog even over die vogel. Pinksteren is het feest van de Geest die neerdaalt als een duif. Tijdens de bezinningsreis naar het klooster van le Thoronet van een paar weken geleden trof het me opnieuw hoe in die kerk een duif boven de liturgische tafel zweeft als teken van de aanwezigheid van de Geest. Samen met Ronnie en Rixt van Hemert zijn we aan de slag gegaan en zweeft er nu ook een vogel bij ons in de kerkzaal.

We hopen samen op een inspirerende dienst, welkom!
Anne Zweers

Kaartenactie Kerkasiel

Gebruik Je Stem, onder dit motto is de onderstaande actie van start gegaan. 420 kinderen kunnen niet nadenken over hun toekomst. Zij leven in voortdurende onzekerheid. Niet dagen, weken, of maanden, maar jarenlang. 4 van deze kinderen zitten uit angst voor uitzetting al meer dan 16 maanden in Kerkasiel Kampen. Toch horen we er in de Tweede Kamer niets over. Ook aan de talkshowtafels is het stil. We lezen en horen van alles over relschoppers die AZC's tegen willen houden, maar de stem van kinderen wordt niet gehoord. Onlangs luidden ruim 800 klokken door heel Nederland de noodklok, maar in Den Haag blijft het oorverdovend stil.

Tijd dus om jouw democratische stem te gebruiken. Schrijf een persoonlijke kaart aan Minister van Asiel en Migratie Bart van den Brink, en 17 kaarten gericht aan de 17 woordvoerder Asiel en Migratie. Jouw stem telt! Stuur je kaart naar het adres op de kaart.

Komende of volgende week zondag zorgen we, in de Open Kring, voor een 50-tal kaarten die we dan kunnen schrijven.

Wordt vervolgd...

Laat de keuken schoon achter!

Het is mooi dat er tijdens bijeenkomsten gebruik kan worden gemaakt van de keuken. O.a. voor het zetten van koffie/thee of het presenteren van een lekkernij. Dit vraagt echter ook de nodige discipline van iedere gebruiker om de keuken en ook de

andere ruimtes schoon achter te laten. Wij hebben op dit moment veel last van fruitvliegjes en mieren. Met de nodige aandacht en zorgvuldigheid bij het achterlaten van de ruimtes is daar zeker heel veel aan te doen. Enkele voorbeelden:

- geen theezakjes, koffieprut, fruit en andere nat organisch of ander materiaal in de prullenbakken doen. Dat gebeurt helaas nog veel te veel! Met als gevolg: fruitvliegjes. Er liggen groene afvalzakjes in de linkerhoek van het aanrecht. Graag dit afval daarin deponeren en meenemen naar huis. Het kan in het geheel in de groene afvalbak thuis.
- suiker op aanrecht en vloer: mieren zijn er gek op. Graag opruimen en schoonmaken voor vertrek.

Kortom, laat alles schoon achter en bedenk vooraf wat je wel of niet in de prullenbakken doet.

Dat zorgt voor een stuk minder werk achteraf door de schoonmaakgroepen, kerkrentmeesters en andere vrijwilligers. Alvast dank!

Franciscaanse zegenbede (op verzoek)

Moge God ons zegenen met onrust bij gemakkelijke antwoorden, halve waarheden, en oppervlakkige relaties zodat er diepgang vanuit ons hart moge leven.

Moge God ons zegenen met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking, en uitbuiting van mensen zodat we werken voor rechtvaardigheid, vrijheid, en vrede.

Moge God ons zegenen met tranen vanwege allen die die lijden door pijn, verwerping, honger, en oorlog zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost.

En moge God ons zegenen met zoveel dwaasheid dat we geloven een verschil te maken in de wereld. Zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is.

Kerkasiel Kampen

Op woensdag **27 mei**, van 18 tot 20 uur verzorgt het Open Kring Koor, samen met Anne Zweers en Gerald Schutte een viering in de **Open Hof in Kampen**, om zo de familie Babyants te steunen. Het kerkasiel duurt dan al ruim 1,5 jaar en er is nog geen zicht op verandering. Wees heel Welkom.

Mariaviering bij de kapel van Diny en Henk van Dam:

woensdagavond **27 mei**, om 19 uur, in de buitenlucht.

Voorgangers zijn ds. Nelleke Beimers en pastor Jan Groot. Het Jozef koor ondersteunt de zang.

Na afloop is er koffie.

Doe mee aan de nacht van gebed

In de nacht van vrijdag 5 op zaterdag 6 juni a.s. bidden christenen in heel Nederland en Vlaanderen voor hun vervolgd broers en zussen.

Verspreid over honderden locaties zijn mensen in gebed verbonden. Samen bidden in het donker, voor christenen van wie het geloof niet aan het licht mag komen. Voor christenen uit landen als Afghanistan, Mexico en Iran. Zij hebben ons gebed nodig.

Ook in de Stinskerk doen we mee op vrijdag 5 juni van 20.00 tot 24.00, de inloop is vrij.

Boekbespreking 16 juni

De commissie Bezinning en Verdieping organiseert een bespreking over het boek **De redding van Judith Koelemeijer**. Het boek telt 125 bladzijden en beschrijft een ingrijpende, waargebeurde gebeurtenis die vragen oproept over moed, verantwoordelijkheid en naastenliefde. Centraal staat de vraag waarom de ene persoon wel ingrijpt wanneer iemand in nood is, en de ander niet. De boekbespreking vindt plaats op 16 juni om 19.30 uur en staat onder leiding van Joke Gosker. Onder het genot van koffie en thee hopen we op een mooie en inspirerende avond. Graag opgeven bij Joke via jm.gosker@gmail.com of 06-57849661.



Senioren gespreksgroep

In de afgelopen maanden kwam elke 3e donderdag van de maand een groep van 12-14 gemeenteleden bij elkaar, om onder leiding van Bert Aalbers diverse onderwerpen te bespreken. Mooie gesprekken, waar eenieder zijn of haar inbreng had, waardevol om dit aan te bieden! Na de zomer beginnen we op 17 september weer, hierover komt nog wel bericht. Wees welkom om er deel aan te nemen.

Belevingstuin Zonnehuis

Op woensdag 6 mei is de belevingstuin bij het Zonnehuis geopend. Een mooie mijlpaal voor alle bewoners, medewerkers, familieleden en betrokken partijen die hebben meegewerkt aan deze bijzondere plek. Tijdens de opening was direct zichtbaar waar de tuin voor bedoeld is: samen buiten zijn, wandelen, ontmoeten en genieten van groen. Bijzonder aan dit project is dat de tuin speciaal ontworpen is voor bewoners met dementie. In het ontwerp is veel aandacht besteed aan veiligheid, herkenbaarheid en beleving. Denk aan wandelpaden van halfverharding, plekken om samen buiten te zitten, een hobbykas en verhoogde plantvakken waar bewoners en familie samen kunnen tuinieren. In het najaar volgt een volgende fase van het project. Dan wordt onder andere een verbinding gemaakt met het restaurant en de hoofdingang, zodat bewoners straks een volledig rondje over het terrein kunnen lopen en het binnen-buitengevoel nog verder wordt versterkt. We wensen alle gebruikers veel mooie momenten toe in deze prachtige tuin!

Vrij Leven Zonnehuis (uit de folder van Zonnehuis)

Vanaf maandag 11 mei zijn de deuren van het Zonnehuis open. De meeste bewoners hebben de volledige vrijheid om te gaan en staan waar zij willen. Zo veel mogelijk bewegingsvrijheid is goed voor iedereen en bovendien een belangrijk recht. Deuren die op slot zijn voor groepen bewoners, de zogenaamde 'gesloten afdelingen' passen hier niet bij. Dat staat ook in de Wet Zorg en Dwang. Daarom is vanaf 11 mei voor iedere bewoner binnen het Zonnehuis de deur altijd open, tenzij samen met bewoner en/of naaste anders wordt afgesproken. Meer informatie: www.vereen.nu/vrijleven

Afscheidsdienst ds. Klaas van der Kamp

Op zondag 28 juni is er een bijzondere dienst in de Bovenkerk in Kampen. Ds. Klaas van der Kamp neemt afscheid als classispredikant met een meertalige viering. Er worden verschillende talen gebruikt, waaronder de streektaal van deze regio (Kampers) en de taal die Jezus heeft gesproken (Aramees). Wie wil, kan de dienst bijwonen. Het begint om 14.30 uur. Vriendelijke groet, Klaas van der Kamp

Jaarrekening CvK en Diaconie PGZ

Het College van Kerkrentmeesters heeft op 11 mei in haar vergadering de jaarrekening 2025 goedgekeurd. De jaarrekening ligt voor gemeenteleden van 18 mei t/m 28 mei ter inzage op het kerkelijk bureau. Openingstijden kerkelijk bureau: maandag- en donderdagmorgen van 9.00 uur tot 12.00 uur. Graag vooraf een afspraak maken: 038- 421 75 96. De jaarrekening 2025 van de Diaconie Protestantse Gemeente Zwolle is door het College van Diaconen voorlopig vastgesteld. De jaarrekening ligt nu ter inzage op het kerkelijk bureau en is in te zien van dinsdag 26 mei tot 1 juni tijdens openingsuren. Anders eventueel op afspraak. Hiervoor kunt u zich melden via consulent-diaconie@pknzwolle.nl of 06-1018 6422.

Michaëlsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur

24 mei, Pinksteren: M.m.v. vg. ds. Nelleke Eygenraam en de Michaëlscantorij o.l.v. cantor-organist Toon Hagen. Zie de website www.michaelscantorij.nl M.i.v. zondag 31 mei beginnen de vieringen om 19.00 uur.

LEVEN IS MEELEVEN

De **bloemengroet** is gebracht naar Geke Feenstra en haar man Geert Boer (hij verblijft in woonvorm de Koppels), als steun en met een hartelijke groet vanuit de gemeente.

Kaarten en meeleven: weet dat er elke week kaarten weggebracht worden, zo zijn we er voor elkaar!

Meeleven

Al eerder stond er een bericht over Marijke Deinema op de Zondagsbrief, nu is er het bericht dat de behandelingen voor haar gestaakt zijn en dat er is overgegaan op pijnbestrijding. Dat is verdrietig en zwaar, we wensen Marijke en Kees en hun gezin Gods kracht toe.

Bedankje

Wanneer door dementie je wereld kleiner wordt, maakt een kleinood als een boeketje bloemen een heel verschil op je kamer. Namens mijn vrouw Greet dank ik jullie voor die welkome geste uit de Openkring op haar kamer in het Zonnehuis. Bert Klerk

Bedankje voor de bloemen

Dank voor aandacht in de vorm van een mooie bos bloemen die wij mochten ontvangen. Geke Feenstra en Geert Boer



HARTELIJK WELKOM BIJ DE KERKDIENST OP 24 MEI



Voorganger: ds. Anne Zweers
 Ambtsdragers: Geertje Wijnja en Jan Vastenavond
 Organist: Jeroen van der Scheer
 M.m.v. het Open Kring Koor onder leiding van Jannet Loode

Lector: Hans van Eerbeek
 Koster: Marjan van der Vegte
 Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie, thee of beker limonade te drinken.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: <https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen>

Muziek, stilte, Welkom!

WIJ KOMEN SAMEN

Intochtslied 672: 1,3,7 Kom laat ons deze dag (staand)

Stil gebed, aanvangswoord en groet

Vg: *Gods hemel geeft, gaat rond op deze aarde*

Allen: *zie hier is zijn Hand*

Vg: *zijn Geest zoekt ons, als wachter in ons allen*

Allen: *Zij hoopt met ons mee*

Vg: *Gods Geest legt vuur, in onze broze handen*

Allen: *want liefde heet Zij*

Vg: *God valt als licht, wil vis zijn in ons water*

Allen: *geloven gaan wij*

Vg: *Geest die ons troost, vergevend als wij falen*

Allen: *wij blijven zijn beeld*

Vg: *Geest, God in ons, zie ons hier als uw ranken*

Allen: *hoe danken wij U*

Vg: *We mogen elkaar groeten,*

In Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Allen: *Amen* (gemeente gaat zitten)

MET ALLES WAT IN ONS IS

Vredegroet

Gebed voor de Nood van de wereld:

We zingen met de woorden van Psalm 103

Het koor zingt: Bless the Lord..(Liedboek 103 e)

(Vertaling: *Prijs de Heer, mij ziel, en zegen zijn heilige naam.*

Prijs de Heer, mijn ziel, Hij laat mij leven.)

Bij de vierde intentie zingen wij allen mee

Vg: *God in de hemelen, raakt onze aarde*

Hij is er bij, als Bewaarder

Koor: *refrein: Bless the Lord*

Vg: *zijn Geest zoekt ons, als wij vallen*

wordt hoop in mij, in ons allen

Koor: *refrein*

Vg: zijn Geest laat liefde in ons landen

haar vuur legt zij, ons in handen

Koor: *refrein*

Vg: *Zij woont in ons, vis in ons water
 leven of dood, liefde staat er*

Allen: *refrein*

Vg: *Zij geeft, vergeeft, ook als wij falen
 wijst weer een weg, als wij dwalen*

Allen: *refrein*

Vg: *Geest, God in ons, wij als uw ranken
 hoe kunnen wij, U ooit danken*

Allen: *refrein*

Wij horen woorden van vertrouwen:

Koor: Lied 27a, 1,2,3 De Heer is mijn licht.

RONDOM HET WOORD

Wij zingen als gebed bij de opening van het Woord:

Lied 681 Veni sancte Spiritus

Het Pinksterevangelie: Handelingen 2: 1-15

Lied 701 1,2: koor 3,4: allen Zij zit als een vogel

Galaten 5: 13, 19-23

Lied 687: 1,2 Wij leven van de wind

Preek

Lied 675: 1,2 Geest van hierboven

WIJ DELEN

Dankgebed, Voorbeden, Stil Gebed,

Gezongen 'Onze Vader', koor

Bij de aandachtsschaal

Na elke intentie zingen we: Spreid uw dragende vleugels

(Gezangen voor de Liturgie 400a)

Mededelingen en collecten (digitaal+contant) voor de Diaconie

(Zwolle), de Kerk (Open Kring) en Zending - Cuba

Slotlied Wil je opstaan en Mij volgen?

(staand)

K:1 a:2 K:3 a:4

Zegen

A:5

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal

1^e collecte: **Diaconie (Zwolle)**

2^e collecte: **Kerk (Open Kring)**

3^e collecte: **Zending - Cuba**

In Cuba is er een tekort aan voedsel, brandstof en elektriciteit. Jongeren en goed opgeleide mensen vertrekken naar het buitenland. Ouderen en zieken leven eenzaam in schrijnende omstandigheden.

Zo woont de 83-jarige Roberto in een kamertje van 2 bij 2 meter zonder sanitair en moet de 68-jarige Rosa rondkomen van een pensioen van 4 euro per maand. Cubaanse kerken bieden pastorale en diaconale hulp, zoals een gaarkeuken. Jongeren



brengen de meest kwetsbaren een voedzame maaltijd en bieden gezelschap.

Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website van SKGCollect:

<https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html>

Via Appostel is de 4^{de} collecte bestemd voor ZWO.

Uw gift in de **oranje bus** of via de QR-code hiernaast is

bestemd voor het diaconale project '**Bethesda: Hoop voor vrouwen in Mali.**

<https://camazending.nl/project/project-bethesda/>



AGENDA OPEN KRING

Di 26 mei 9.00-12.00: Koffie met een oortje

Wo 26 mei 19.30-21.00: Open Kring Koor

Do 28 mei 9.30-10.30: Schoonmaak

Vr 29 mei 10.00-12.00: Koffie-inloop

Zo 31 mei zal ds. Elly Urban om 9.30u voorgaan. In de dienst van het Zonnehuis om 11.30u zal ds. Pieter Frans de Boer voorgaan.

Kijk op <https://openkring.nl/agenda/> voor de complete agenda

(ook bezetting door anderen dan Open Kring).

Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl

De papieren Zondagsbrief mag mee naar huis – om thuis nog eens rustig na te lezen of door te geven aan een andere belangstellende!