



NIEUWS

Nieuw ingekomen gemeenteleden

Na de dienst zondag kunt u kennismaken (een uitnodiging heeft u ontvangen)! Anne Claudine Tuller en Miranda Landsman zijn er vanuit de kerkenraad, er is koffie, wees welkom!

Muzikale Plus

Toch wel een unicum, ja: op deze zondag zal zowel een bas als een alt-mezzo meewerken aan de liturgie! Het gaat dan om vader Henk la Roi (eigenlijk bas/hoboïst) en dochter Dieuwke als zangeres. Inderdaad, ja: familie van Nynke/violist! Dit alles via interkerkelijke banden van Hoeksteen, Oosterkerk, Dominicanenkerk.
Joke v.d. Zee

Koffie met een oortje: we gaan vissen!

Aanstaande dinsdag is er weer koffie met een oortje. Ik ben 's morgens van 9.00 tot 12.00 aanwezig in de Open Kring, wie langs wil komen is welkom. Van 10.00 -11.15 is er weer gelegenheid om door te praten over de bijbeltekst die zondag aanstaande op het rooster staat: Johannes 21: 1-14, dat mooie verhaal van de wonderbare visvangst in combinatie met het gesprek van Jezus met Petrus. Het Paasverhaal loopt nog even door.
Welkom, Anne Zweers

Afwezigheid pastoraal werker

Ik ga er eventjes tussenuit en ben afwezig van maandag 13 t/m vrijdag 17 april. Voor vragen over het pastoraat kunt u terecht bij Geertje Wijnja, ouderling pastoraat geertje.wijnja@openkring.nl of de scriba (scriba@openkring.nl).
Hartelijke groet, Anne Claudine Tuller

Samen lekker eten – Stinsmaaltijd 15 april

U kunt zich opgeven voor de Stinsmaaltijd in de Stinskerk op woensdag 15 april. De Stinsmaaltijd is een gezellig moment om even samen aan tafel een lekkere maaltijd te nuttigen. Er wordt door verschillende mensen gekookt, wat de maaltijden altijd gevarieerd maakt. Het eten wordt in buffetvorm aangeboden. Iedereen, jong en oud, is welkom!
Jeugd ouder dan 12 / Volwassenen: € 7,50
Kinderen 8 t/m 12: € 3,-, kinderen onder de 8: Gratis
Graag gepast betalen.
De deuren gaan om 17:30 uur open. Eten tussen 18:00 en 19:30 uur.
Opgeven kan bij Sylvia Eikenaar (4203533), Geertje de Graaf (4210188) of per e-mail: stinsmaaltijd@stinskerk.nl tot en met maandag 13 april. We heten u graag welkom in de Stinskerk op woensdag 15 april. Groeten, de stinsmaaltijdcommissie

Samen wandelen tussen Pasen en Pinksteren

Tussen Pasen en Pinksteren trekken we er weer samen op uit! Inmiddels is het een mooie traditie geworden: een uurtje wandelen in de frisse voorjaarsavond. Al lopend genieten we van de prachtige plekjes in en rond Stadshagen, en ontstaan er vanzelf fijne en inspirerende gesprekken.
Dit jaar wandelen we op 14, 23 en 28 april en op 7, 12 en 21 mei. We lopen afwisselend op dinsdag en donderdag. Op 14 april starten we om 19.30 uur bij de Open Kring. Het startpunt voor de

daaropvolgende avonden maken we steeds bekend via de zondagsbrief. Iedereen is van harte welkom — of je nu één keer meeloopt of gezellig alle avonden aansluit!
Werkgroep Bezinning & Verdieping

Snuffelmarkt 18 april Stinskerk, 9-13 uur

U heeft vast de poster van de Snuffelmarkt in de hal al zien hangen. Op zaterdag 18 april is het zover: in en rondom de Stinskerk vindt deze gezellige markt plaats, georganiseerd door de ZWO.
Tussen 9.00 en 13.00 uur bent u van harte welkom om langs de kraampjes te struinen. U vindt er onder andere een Mali-kraampje met allerlei Afrikaanse spulletjes, die voor vriendelijke snuffelprijzjes worden aangeboden.
De opbrengst van de markt is bestemd voor de vrouwenkliniek Bethesda. In de koffiezaal van de Stinskerk kunt u de hele ochtend terecht voor een kop koffie of thee. Ondertussen kunt u een doorlopende PowerPointpresentatie bekijken, die u meeneemt in het verhaal van project Bethesda – van de eerste stappen tot nu.
U bent van harte uitgenodigd! En mocht u niet in de gelegenheid zijn om te komen, maar Bethesda toch willen steunen, dan kan dat via Appostel of contant in de oranje bus achter in de kerk.
NB. Spullen voor de snuffelmarkt kunnen gebracht worden op vrijdagmiddag 17 april van 15.00-17.00 uur in de Stinskerk.

Hoe gaat het met jou, IJssel?

Een vraag die we elkaar vaak stellen. Maar wat als we die vraag eens richten aan de rivier die al eeuwenlang door ons landschap stroomt? Hoe gaat het met de IJssel – met haar water, haar oevers, haar verhalen?
Op deze bijzondere avond laten we de rivier zelf aan het woord. Of beter gezegd: **Wim Eikelboom** geeft namens de IJssel stem aan haar verhaal. Velen kennen hem van zijn boeiende presentaties en zijn grote kennis van de rivier en alles wat zich langs haar oevers afspeelt. Met passie en betrokkenheid neemt hij ons mee in verleden, heden en toekomst van deze levensader van onze regio.
U bent van harte uitgenodigd om deze avond mee te beleven:

 **21 april 2025**

 **Open Kring**, Hofstedestraat 1, 8043 WC Zwolle

 **19:30 uur** (inloop met koffie vanaf 19:15 uur)

 Einde rond **21:30 uur**

Kom luisteren, kijken en meepraten. Laat u verrassen door nieuwe inzichten en oude verhalen. We hopen u daar te ontmoeten!

Van harte welkom namens de werkgroep Bezinning en Verdieping en de werkgroep Groene Kerk.

Reageren? Groenekerk@openkring.nl

Informatie over Wim: <https://rivierverhalen.nl/over-wim/>

Michaëlsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur

12 apr: Vg. ds. Harm Bousema, m.m.v. enkele leden van de Michaëlscantorij o.l.v. cantor-organist Toon Hagen.

Zie de website www.michaelscantorij.nl

LEVEN IS MEELEVEN

De **bloemengroet** is gebracht naar Bettine, Daan, Saar en Fiep de Jong, als blijk van meeleven en tot steun!

Meeleven:

Wim Mensink bedankt iedereen heel hartelijk voor de kaarten en vormen van meeleven, dat doet hem goed. Zijn herstel zal tijd vragen, maar hij heeft moed en Vertrouwen.

Magda de Jong-Boode is woensdag 8 april weer thuisgekomen, na een intensieve ziekenhuisopname, heel dankbaar dat ze verder, met zorg en hulp, mag herstellen na een zware operatie. Ze heeft zich gedragen gevoeld door het vele meeleven. We wensen haar Kracht toe in de tijd van herstel.
In Isala (dr. van Heesweg 2, 8025 AB Zwolle) is opgenomen Bep de Groot-Westerhof. Ze verblijft op afd. V3.2, kamer 137. Ze

ondergaat onderzoeken, een moeilijke tijd voor haar. We leven met haar mee, dat ze Vertrouwen en moed heeft.

Kaarten: jarig zijn in deze april maand, waarin alles tot leven komt, dat mag gevierd worden!
Voorjaar, voor elkaar, met elkaar, dankbaar....

HARTELIJK WELKOM BIJ DE KERKDIENT OP 12 APRIL

Voorganger: ds. Bert Aalbers (lid Open Kring)
Ambtsdragers: Joke Gosker en Marianne van Norel-Haanskorf
Organist: Johan Hardeman
Dieuwke la Roi, mezzo
Henk la Roi, bas

Piano: Joke van der Zee
Lector: Afke Jukema
Koster: Marjan van der Vegte
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie, thee of beker limonade te drinken.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST – adres digitale dienst: <https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen>

Voor de dienst
Orgelspel 'Christ lag in Todesbanden' - G. Böhm (= Lied 618.1)
Stilte
Welkom
Gezang 221.1,2

Wij richten ons tot God, gemeente gaat staan
Groet v. Wees gegroet! De Heer is opgestaan!
g. De Heer is waarlijk opgestaan! Hallelujah!
Bemoediging v. Onze hulp is de Naam van de Heer
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft
Drempelgebed v. Gezegend Gij, die de morgen ontbood
en het licht hebt geroepen!
g. Dat wij leven in uw Licht!
v. Die de weg van uw Zoon
hebt bekroond met uw liefde:
g. Dat wij leven in uw Licht!
v. Lijf ons in in zijn leven,
maak ons één tot zijn lichaam:
g. Dat wij leven in uw Licht!
v. Geef ons oog voor elkaar
en zicht op uw Rijk:
g. Dat wij leven in uw Licht!
en met Christus opstaan. Amen

Psalm van de zondag 81 'Woorden van eeuwen her', Oosterhuis (solo)

Kyriëgebed & Gloried 604

God richt zich tot ons
Gebed voor de opening van het Woord
Solo Psalm 42, 'Lyk as in Hart', bewerking: Bernard Smilde; tekst Fedde Schurer
Profetenlezing Jesaja 53.1-3; 63.7-9
Lied 601
Evangelielezing Johannes 20.19-29
Lied 620.1,6-12
Tekst Johannes 20.27b "...wees niet wantrouwig, maar vertrouw."
Uitleg en Verkondiging "Als ik de wonden niet zie..."
Meditatief orgelspel Wir danken dir, Herr Jesu Christ - D. Buxtehude
Antwoordlied 'Vooraf het paasgetijde' [tekst: Hans Mudde; muziek: lied 562]

Wij richten ons tot elkaar en de wereld
Gebeden, afgesloten met het Onze Vader (tekst lied 369d)
Mededelingen en collecten (digitaal+contant) voor de Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en door wijkdiaconie vastgesteld doel Slotlied Paaslied [tekst: Fokkelien Oosterwijk; muziek: Wees gegroet gij...] (staand)
Wegzending en Zegen
Orgel: Erschienen ist der herrlich Tag - J.G. Walther (= Lied 621.1)

BIJ DE ZONDAG

Het rooster geeft voor deze dag aan Johannes 20.19-29. Jezus verschijnt aan de leerlingen, maar Thomas ontbreekt. Als de anderen vertellen dat zij Jezus hebben gezien, zegt hij dat hij het pas gelooft als hij de tekenen van Jezus' lijden kan zien. Een week later is hij er wel bij, ziet Jezus en gelooft. Wij kennen hem dan ook als de (spreekwoordelijke) ongelovige Thomas. Maar is dat wel terecht? Was hij werkelijk zo ongelovig? Wat kon hij dan

niet geloven? Dat Jezus was opgestaan? Of speelt er iets heel anders bij hem?
U ziet, vragen genoeg. Laten we het hem zelf vragen.
Het wordt weer een dienst met een "muzikale plus". Wat en hoe, dat ziet u zondag wel.
Ds. Bert Aalbers.

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal

1^e collecte: **Diaconie (Zwolle)**
2^e collecte: **Kerk (Open Kring)**
3^e collecte: **Door wijkdiaconie vast te stellen doel**
Op deze zondag mag iedere wijk aan deze collecte een eigen bestemming geven. Uw wijkdiaconie kan en zal u hierover informeren.
Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website



van SKGCollect:
<https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html>
Via Appostel is de 4^{de} collecte bestemd voor ZWO.
Uw gift in de **oranje bus** of via de QR-code hiernaast is bestemd voor het diaconale project **'Bethesda: Hoop voor vrouwen in Mali'**.
<https://camazending.nl/project/project-bethesda/>



AGENDA OPEN KRING

Zo 12 apr 10.45-12.45: Kennismaking nieuwe gemeenteleden
Di 14 apr 9.00-12.00: Koffie met een oortje
Di 14 apr 13.30-15.30: Moderamen
Wo 15 apr 19.30-21.00: Open Kring Koor
Do 16 apr 10.00-12.00: Seniorenkring
Vr 17 apr 9.00-10.00: Schoonmaak
Vr 17 apr 10.00-12.00: Koffie-inloop
Vr 17 apr 19.00-22.00: Eetgroep 1

Zo 19 apr is een gezamenlijke dienst in de Stinskerk, om 9.30u.
Ds. Anne Zweers zal voorgaan en aansluitend is er een informatiebijeenkomst. In de dienst van het Zonnehuis om 11.30u zal dhr. K. Fredriks voorgaan.
Kijk op <https://openkring.nl/agenda/> voor de complete agenda (ook bezetting door anderen dan Open Kring).
Kopij is welkom tot donderdag 17u op zondagsbrief@stinskerk.nl

De papieren Zondagsbrief mag mee naar huis – om thuis nog eens rustig na te lezen of door te geven aan een andere belangstellende!
Wilt u de Zondagsbrief elke week in uw mailbox? Mail dan naar zondagsbrief@openkring.nl