



NIEUWS

Project Veertigdagentijd Kinderkring

Welkom op de weg van de hoop! In deze Veertigdagentijd doen we in de Open Kring een speurtocht naar hoop. Deze week gaat de reis naar buiten. Daar is veel te beleven. De lente is begonnen. Eigenlijk is dat iets heel wonderlijks. Wie zorgt daarvoor? Is er iemand die de bloemen en de blaadjes tevoorschijn roept? Vandaag lezen we een verhaal waarin Jezus iemand tevoorschijn roept. Op een onvoorstelbare, wonderlijke manier. Alsof de lente voorgoed begint.



Muzikale Plus

Met de medewerking op deze zondag van violist Nienke la Roi (en pianist Joke van der Zee) zal er mogelijk weer extra muziek en tekst klinken die tot ons spreekt! *Joke van der Zee*

Zwerfafval opruimen 22 maart

Zaterdag 21 maart is/was de 'landelijke opschoondag'. Na de dienst op 22 maart hebben we weer een zwerfvuil-opruim-moment gepland.

We drinken na de dienst eerst koffie of thee. Rond 11:00 uur gaan we beginnen met het rapen van peuken, blikjes, verpakkingen, glasscherven en ander zwerfafval.

We lopen rondom de Open Kring, Zonnehuis en Dimence. Voor het verzamelen van de peuken kan het handig zijn om een (eigen) stoffer en blik mee te nemen.

Afvalgrijpers hebben we meestal voldoende. Werkgroep Groene Kerk Open Kring

22 maart is er weer Tienerdienst in de Stinskerk

Thema: 's Zondags naar de kerk!?! Is op zondag naar de kerk of tienerdienst gaan voor jou een gewoonte, iets dat 'moet' of iets waar je naar uitkijkt? De kerkdienst is een ontmoetingsmoment met God. Ervaar je dat ook zo? Tijdens deze Tienerdienst gaan we hier met elkaar over doorpraten. Wees welkom in het Keldertje! Groetjes, de leiding van de Tienerdienst, Stephan en Chaline, Evert en Petra

Palmpasen in de Open Kring!

Op zondag 29 maart is het Palmpasen. Tijdens de Palmpasen dienst van deze zondag kunnen de kinderen met hun versierde Palmpasestokken een optocht door de kerk lopen. We laten onze stokken zien aan alle mensen in de kerk. Ook vervolgen we onze weg van de hoop (40 dagen project) en gaan we leuke dingen doen die hierbij passen. We maken er een gezellige, mooie ochtend van! Daarnaast hopen we een bezoek te brengen aan het Zonnehuis.

We vinden het heel leuk als er veel kinderen komen die een versierde Palmpasestok hebben. Daarom gaan we op **vrijdagavond 27 maart** (18.30 tot 19.30 uur) in de hal van de kerk weer **palmpasestokken versieren**. Wij zorgen voor alle versiering die op de stok hoort, zoals bijvoorbeeld rozijnen en mooie linten. Zelf moet je dan wel een kruis (twee latten op elkaar in de vorm van een kruis) meenemen die je gaat versieren. Ook moet je zelf een broodhaantje kopen of bakken en eventueel wat takjes meenemen (buxus o.i.d.). Om te weten voor hoeveel kinderen we spullen moeten halen, vragen we jullie om je van tevoren op te geven. Dat kan via: kinderkring@openkring.nl



Alle kinderen die het leuk vinden om een stok te komen versieren zijn van harte welkom! Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee!

Voor de ouders, opa's en oma's staat de **koffie met wat lekkers** klaar. Een fijn moment om elkaar te ontmoeten en elkaar even te spreken. Kom gezellig langs!



Dus alles op een rijtje:

- Wat:** Palmpasestok maken in de kerk
- Wanneer:** Vrijdag 27 maart van 18.30-19.30 uur
- Wat neem je mee:** Een kruis, een broodhaantje en een ouder die je kan helpen als het niet helemaal zelf lukt.
- Opgeven:** kinderkring@openkring.nl (uiterlijk 24 maart)

Kompasgroep en Havendag

Op 9 maart is de Kompasgroep voor het eerst bij elkaar gekomen. Een groep gemeenteleden uit de Open Kring en de Stinskerk die met de kerkenraden gaat meedenken over onze gezamenlijke toekomst. Wij willen in de loop van dit jaar keuzes gaan maken over hoe die toekomst eruit gaat zien: een gezamenlijke, nieuwe gemeente in Zwolle-West of twee bevriende, maar aparte gemeenten? Wat is daarin onze visie? Wat gaat dat praktisch betekenen? De Kompasgroep helpt ons daarbij om helder te krijgen waar kansen en uitdagingen liggen en kan ons behoeden voor blinde vlekken.

De kompasgroep bestaat nu uit: Freek van den Berg, Wim Bloemendaal, Niels Buitenhuis, Martijn Reinders, Lucie van 't Slot en Sharda van der Vegt.

Een aantal leden van deze groep zal ook aanwezig zijn bij onze 'Havendag' op 28 maart. Dat wordt een gezamenlijke dag van onze kerkenraden om uitgebreid te praten over ons geloof. Wat is voor ons van waarde? Wat is voor ons heilig? Daarbij zal ook zeker onze beleving van het Avondmaal aan bod komen. Vervolgens zullen we kijken wat dat betekent voor onze toekomst. Wat is de goede koers? Wat zijn onze ankerpunten? Een dag waar wij naar uitkijken!

Namens de wijkkerkenraden,
Hans van Eerbeek en Jacco Dankers

Vespers in de Stille Week voor Pasen

In de week voor Pasen, van maandag 30 maart t/m zaterdag 4 april, worden er in Zwolle-West vijf vespers georganiseerd. Op die manier wordt een week lang stil gestaan bij het lijden van Jezus voor Hij aan het kruis stierf voor onze verlossing. Er wordt stilgestaan bij een Bijbelgedeelte uit het lijdensevangelie, er wordt gezongen, gebeden en ook zijn er stiltemomenten. Iedereen is van harte welkom om een of meerdere vespers bij te wonen. De samenkomsten beginnen om 19.30 uur en duren ongeveer een half uur.



- Maandag 30 maart in De Fontein
- Dinsdag 31 maart in de Open Kring
- Woensdag 1 april in de Stinskerk
- Donderdag 2 april in de Stinskerk
- Zaterdag 4 april in de Open Kring

Alle bijeenkomsten zijn te volgen via: www.stinskerk.nl/nieuws/pasen (of scan de QR-code)



De vespercommissie: Trijnie de Haas (De Fontein), Sein Hoff en Gerdien Vinke (Jeruzalemkerk), Anneke Lei (Open Kring), Jenny Vrieswijk en Saskia Dankers (Stinskerk)

Witte Donderdag en Goede Vrijdag

Op donderdag 2 april en vrijdag 3 april zijn er ook vespers in de Open Kring, beide beginnend om 19.30u. Op Witte Donderdag met een Avondmaalsviering.

Samen delen samen vieren - Witte donderdag

Het was bij een Pesachmaaltijd, toen Jezus met zijn leerlingen de uittocht van het volk Israël uit de slavernij vierde. Hij gaf een extra betekenis aan deze maaltijd door met de gaven van brood en wijn te verwijzen naar zijn eigen overgave. Het tafelgesprek werd een liturgie.

Het was bij een gewone maaltijd met de christenen van de eerste gemeente, ze deelden samen en vierden samen. En deze gewone maaltijd werd bijzonder, doordat die uitliep op een tafelviering waarin zij samen de overgave van Jezus gedachten. Voorafgaand aan de viering op Witte Donderdag in de Open Kring waarin we brood en wijn delen, nodigen we je graag uit voor een sobere vegetarische broodmaaltijd. Een maaltijd waarin we samen delen, tafelgesprekken hebben. Om ons zo voor te bereiden op de viering die avond.

De maaltijd wordt georganiseerd in samenwerking met de commissie 'Bezinning en verdieping' en de Diaconie.

De inloop is om 18:00, we openen de maaltijd om 18:15 uur.

We vragen een kleine bijdrage voor de onkosten, namelijk € 5,-.

En wil je van tevoren even opgeven bij Riet

(ggvanderwenden@home.nl). We horen het ook heel graag als je een pan (vegetarische) soep wil koken.

Van harte welkom, namens de voorbereidingsgroep, AHZ

NB. De gezamenlijke maaltijd op 26 maart komt hiermee te vervallen.

Vorbereiding op de lezing van Paaszondag

Dit jaar lezen we in de Stille Week uit het Johannesevangelie.

Tijdens de vespers, die er op de weekdays zijn en in de vieringen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en op Paaszondag.

Op Paaszondag lezen we dat mooie en ontroerende gedeelte over wat Maria van Magdala overkwam, Johannes 20: 1-18.

Voel je welkom om aan te sluiten bij dat gesprek en je gedachten en gevoelens bij dit verhaal te delen. (Ik ervaar dat zelf ook als een grote hulp bij het voorbereiden van de dienst.)

We beginnen om 10:00 uur en ronden om 11:15 weer af. AHZ

Vrijwilligers vacatures Open Kring

Voor wat betreft de scriba hebben we wat "houtje touwtje" oplossingen, dat betekent meer afstemmen en extra checken. De mail gericht aan de scriba wordt wel gelezen, maar telkens door een ander lid van het moderamen. Je merkt dat de spin het web is weggevallen!

Daarnaast zal de preekvoorzieners/voorgangervinder binnenkort stoppen met zijn werkzaamheden. Ook hier worden wat taken verdeeld zodat lopende zaken worden geregeld. Maar voor onverwachte zaken (ruilen/ziekte e.d.) zijn nog geen afspraken. Leest u de vacatures nog maar eens na, heeft u ideeën, tips: graag!

Reacties: scriba@openkring.nl en voorzitter@openkring.nl

Taak	Extra info	Plek open vanaf
Scriba (= ook lid van kerkenraad en moderamen)	urgent	Dec '25
Voorgangervinder/ preekvoorziening invullen van het kerkdienstrooster	Urgent Kan vanuit huis	Apr '26
Medewerkers kinderkring; om 1x per 2 wkn kinderkring te kunnen blijven bieden	1x per 4-6 weken aan de beurt	Apr '24
Lid cameraploeg: zorgen voor beeld en geluid in de Open Kring en thuis	dringend	Apr '24
Fotograaf (kan ook met smartphone)		Aug '24
Medewerker(s) oppaskring, via een rooster, hoeft niet elke week	1 aanmelding, graag nog 2	Apr '24
Uitvaartkosten OK	Dringend	Mrt '26
Uitvaarthulpen OK	Dringend	Mrt '26
Liturgische Bloemschikkers		Mrt '26

Paasviering voor senioren van Open Kring en Stinskerk

Op woensdag 1 april organiseren de diaconieën gezamenlijk een paasbijeenkomst voor de senioren vanaf 65 jaar. Deze bijeenkomst vindt plaats van 11.00 uur tot ongeveer 13.00 uur in de Stinskerk. We beginnen met een dienst, geleid door Jeroen Knol, en aansluitend wordt u een broodmaaltijd aangeboden. Henk Bouwhuis verzorgt samen met een koortje de muzikale begeleiding. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

U kunt zich aanmelden door te mailen naar:

henrietvandewetering@hotmail.com of te bellen/appen met Henk Vos: 06-43594979 of Gerrie Groen: 06-28687957. Er liggen intekenlijsten in de Open Kring, Westenhage en in de Stinskerk. Aanmelden kan t/m zondag 29 maart. We kijken uit naar uw komst. Namens de diaconieën, Henriët, Henk en Gerrie

Uitnodiging voor Nieuw ingekomen gemeenteleden

Beste allen, in het afgelopen jaar bent u lid geworden van de Open Kring. Misschien hebt u al enige tijd de kerkdiensten bezocht of aan andere activiteiten deelgenomen. Toch vinden we een persoonlijke ontmoeting belangrijk, en we nodigen u uit om op **zondag 12 april**, na de viering, verder kennis te komen maken met een kop koffie. We kunnen elkaar dan beter leren kennen. Enkele kerkenraadsleden zijn dan aanwezig. Een brief hierover ontvangt u binnenkort op uw huisadres. We hopen u te ontmoeten, met groet, Miranda Landsman en Geertje Wijnja, ouderlingen pastoraat.

Hoe gaat het met jou, IJssel?

Een vraag die we elkaar vaak stellen. Maar wat als we die vraag eens richten aan de rivier die al eeuwenlang door ons landschap stroomt? Hoe gaat het met de IJssel – met haar water, haar oevers, haar verhalen?

Op deze bijzondere avond laten we de rivier zelf aan het woord.

Of beter gezegd: **Wim Eikelboom** geeft namens de IJssel stem aan haar verhaal. Velen kennen hem van zijn boeiende presentaties en zijn grote kennis van de rivier en alles wat zich langs haar oevers afspeelt. Met passie en betrokkenheid neemt hij ons mee in verleden, heden en toekomst van deze levensader van onze regio.

U bent van harte uitgenodigd om deze avond mee te beleven:

 **21 april 2025**

 **Open Kring**, Hofstedestraat 1, 8043 WC Zwolle

 **19:30 uur** (inloop met koffie vanaf 19:15 uur)

 Einde rond **21:30 uur**

Kom luisteren, kijken en meepraten. Laat u verrassen door nieuwe inzichten en oude verhalen. We hopen u daar te ontmoeten!

Van harte welkom namens de werkgroep Bezinning en Verdieping en de werkgroep Groene Kerk.

Reageren? Groenekerkerk@openkring.nl

Wim Eikelboom

'Alle rivieren stromen naar zee en toch raakt de zee niet vol'

Deze oude wijsheid -opgeschreven in het bijbelboek Prediker- spreekt tot mijn verbeelding.

Ik houd van rivieren, omdat ze waardes van het menselijk leven weerspiegelen die ik belangrijk vind: ze hebben karakter, ze gaan altijd vooruit en houden niet van stilstand, ze bieden schoonheid en troost, ze blijven niet altijd binnen de lijntjes en gaan graag hun eigen weg.

Informatie over Wim: <https://rivierverhalen.nl/over-wim/>

Michaëlsviering in de Grote Kerk, aanvang 17.00 uur

40-dagentijd 2026. Thema: KWETSBAAR EN VEERKRACHTIG 'Een mens te zijn op aarde.'

22 mrt zondag Judica – psalm 43. Thema: NUTTELOOS, Wat heeft het nu voor zin. Schriftlezing: Prediker 2, 17 – 24, vg: ds. Bert Schüssler, m.m.v. de Michaëlscantorij o.l.v. cantor/organist: Luuk Schuurman. Zie de website www.michaelscantorij.nl

LEVEN IS MEELEVEN

De **bloemengroet** is afgelopen week gebracht naar Hans van der Molen als steun in de rug en met een hartelijke groet, omdat hij een operatie zal ondergaan.

Kaarten en meeleven: woorden die kunnen raken, als teken van Hoop:

Hopen is toch blijven leven in de vertwijfeling, en toch blijven zingen in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is, in slaap vallen en wakker worden, als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee land ontdekken, is in de ogen van de ander lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is, zolang is er ook bidden, en zolang zal God je in zijn handen houden.

(woorden van Henri Nouwen).

Bedankje

Voor de prachtige bos voorjaarsbloemen, welke mij gebracht werd, wil ik hartelijk danken. De lente is nu in huis gekomen, prachtig. Dit geeft weer hoop en vertrouwen voor de komende tijd!
Hans van der Molen.

HARTELIJK WELKOM BIJ DE KERKDIENT OP 22 MAART

Voorganger: ds. Iemke Epema (Advents/Oosterkerk)
Ambtsdragers: Geertje Wijnja en Helga Vliet
Organist: Jeroen van der Scheer
Viool: Nienke La Roi
Piano: Joke van der Zee

Lector: Co Verduijn
Koster: Jan Oosting
Kinderkring o.l.v. Marieke Reinders
Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en een kopje koffie, thee of beker limonade te drinken.

LITURGIE VOOR DEZE DIENST - adres digitale dienst: <https://www.youtube.com/c/OpenKringZwolleStadshagen>

Inleidende muziek, stilte
Intochtslied Psalm 43 vs 1, 2 en 3 (staand)
Bemoediging en drempelgebed
Psalm 43 vs 4 en 5 (gemeente gaat zitten)
Kyriegebed, afgesloten met lied 299e in beurtzang

Kinderkring: Reisbureau 'Warhoop' en zingen projectlied
Gebed bij de opening van de Schrift
Lezing Romeinen 8 vs 8 t/m 11
Muziek: Wie zijn leven niet wil geven
Lied 566 vs 1,2 en 3
Lezing Johannes 11 vs 1 t/m 4 en 17 t/m 44

Lied 566 vs 4 en 5
Overdenking
Muzikale meditatie: Trek ik de zee door
Lied 650

Voorbeden, afgewisseld met lied 368e, stil gebed, Onze Vader Mededelingen en collecten (digitaal+contant) voor de Diaconie (Zwolle), Kerk (Open Kring) en Exploitatie PGZ
Slotlied 977 vs 1,2,3 en 5 (staand)
Zegen, beantwoord met Lied 431c
Uitleidende muziek

BIJ DE BLOEMSCHIKKING

Basissymboliek liturgische schikking van de Veertigdagentijd

De rode draad in de schikkingen is "de Geest waaiert breed uit". Hier staat als basis een tweedimensionale waaier met in het midden van de waaier een vaas. De waaier suggereert beweging die we misschien niet altijd ervaren. Voor ons staat hij symbool voor beweging en communicatie op weg naar een andere toekomst, een nieuw begin.

Tekst Johannes 11:25 *Jesus zei: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven.*

De opwekking van Lazarus uit de dood is een voorteken van wat er een paar weken later met Jezus zou gebeuren: lijden, dood en opstanding. Tot hun verbazing zagen Marta en Maria op de

meest onverwachte plek iets van Gods koninkrijk. Staan we in onze tijd open voor het onverwachte van Gods koninkrijk? Bewogenheid, zorg voor elkaar en zorg om elkaar, daar gaat dit verhaal over. Handelen uit bewogenheid is als handelen uit liefde, het goede willen doen. Daarom zijn in de grote vaas rode kornoeljetakken geplaatst. De sierlijke bloemen van het gebroken hartje lijken op tranen van vreugde of verdriet. De geurende bloemen van de skimmia versterken de onverwachte vreugde en liefde in verbondenheid. De bloemen van het duifkruid zijn er als teken voor de geest.

Bloemen als tranen
Huilen om het missen van een geliefde
Geurende bloemen en rode takken
Herinneren aan het samengeleefde leven

COLLECTEREN digitaal en niet-digitaal

1^e collecte: **Diaconie (Zwolle)**

2^e collecte: **Kerk (Open Kring)**

3^e collecte: **Exploitatie Protestantse Gemeente Zwolle**

Een extra collecte voor de exploitatie van de Protestantse Gemeente Zwolle vandaag. Als je de begroting leest, valt het direct op dat er veel geld naar de kerkgebouwen gaat, maar dat verreweg de meeste euro's bestemd zijn voor de predikanten en kerkelijk werkers. Zonder hen zouden onze wijkgemeenten niet kunnen voortbestaan. Met onder meer de



extra bijdrage van vandaag houden we dus samen de kerk in stand. En die kerk, dat zijn wij.

Geven? Ga via de QR-code of link rechtstreeks naar de website van SKGCollect:

<https://site.skgcollect.nl/35/doel/3117/open-kring.html>

Via Appostel is de 4^{de} collecte bestemd voor ZWO.

Uw gift in de **oranje bus** of via de QR-code hiernaast is bestemd voor het diaconale project **'Bethesda: Hoop voor vrouwen in Mali'**.

<https://camazending.nl/project/project-bethesda/>



AGENDA OPEN KRING

Di 24 mrt 9.00-12.00: Koffie met een oortje

Wo 25 mrt 19.30-21.00: Open Kring Koor

Vr 27 mrt 10.00-12.00: Koffie-inloop

Vr 27 mrt 18.30-19.30: Palmpaasstukken maken

Vr 27 mrt 19.00-22.00: Eetgroep 2

Zo 29 mrt, Palmпасen, zal ds. Wim Bloemendaal om 9.30u voorgaan. In de dienst van het Zonnehuis om 11.30u zal Jeanne Gerretzen voor.

Kijk op <https://openkring.nl/agenda/> voor de complete agenda (ook bezetting door anderen dan Open Kring).

Kopij is welkom tot woensdag 18u op zondagsbrief@openkring.nl

De papieren Zondagsbrief mag mee naar huis – om thuis nog eens rustig na te lezen of door te geven aan een andere belangstellende!

Wilt u de Zondagsbrief elke week in uw mailbox? Mail dan naar zondagsbrief@openkring.nl