

Stille Zaterdag

4 april 2026 in de Adventskerk
Morgengebed 10.00 uur

Voorganger: Ds. Hans Tissink
Organist: Ruben Walinga

Ouderling: Eduard Metselaar
Koster: Gert Pinxterhuis

Bij binnenkomst in de kerk is het stil

De avondmaalstafel is leeg. Er brandt geen kaars.

Opening

v: Alleen bij God is stilte voor mijn ziel

g: MIJN REDDING KOMT VAN HEM.

Psalmgebed Zingen: Lied (psalm) 16: 1
Lezing: Psalm 16 (NBV21)
Zingen: Lied (psalm) 16: 4

Schriftlezing Jona 2 (NBV21)

Zingen Lied 591

Schriftlezing Matteüs 27: 57-61 (NBV21)

Zingen Lied 592

Moment van inkeer en verstillig

Gedicht 'Stille Zaterdag' (zie onder)

Morgengebed op de Stille Zaterdag, afgesloten met het ONZE VADER.

Zingen Lied 625

Zegenbede (ieder gaat staan), afgesloten met gesproken AMEN.

Allen verlaten de kerk in stilte.

.....

Stille Zaterdag

(...)

Het is stil, muisstil
Mijn lief is gestorven
Het is stil, doodstil
Iedereen houdt
de adem in...

Vogels zwijgen
Straten zijn leeg
De vlag hangt halfstok
De stilte doodt
De stilte leeft

(...)

Mijn ziel is in rouw
De klok stopt met tikken
Mijn hart is verscheurd
Waar in mijn liefste gebleven?

Ik kan het maar niet geloven
Zal ik hem ooit weer zien?

(...)

O God, wees mij toch nabij
Laat Uw licht in mij schijnen
Liefde is niet te begraven

Dan zal ik opstaan.
Ja, eens zal het echt Pasen zijn.

Hans Tissink.