



**Zondag 16
november
Kanselruil met
de
Dominicanen**

**Thema: 'Het einde is het einde niet'
*Dietrich Bonhoeffer***

voorgangers: Pastor Jan Groot
 en ds. Peter Bochanen
lector: Angela Nguyen
organist: Leo van den Boomgaard
sopraan/bariton Dieuwke en Henk la Roi
pianist: Joke van der Zee

VOORBEREIDING

Woord van welkom

De kaarsen worden aangestoken

Intochtslied (staande): Lied 98 : 1, 2

Bemoediging en drempelgebed

v: Onze hulp is in de naam van de Heer

a: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
v: God, Uw aangezicht zoeken wij
a: ZET ONS LEVEN IN UW LICHT
AMEN

Kyrië en glorialied: Lied 281: 1 t/m 7

SCHRIFT

Gebed bij de opening van de schrift

Met de kinderen

Zingen: Lied 935 alle drie coupletten

Inleiding tot de lezingen: *Woorden van eeuwen her* - H. Oosterhuis/ A.Oomen

Eerste lezing: Maleachi 3: 19 t/m 22

Zingen: Lied 769: 1, 2

Evangelielezing: Lucas 21: 5 t/m 19

Zingen: Lied 769: 5, 6

Overdenking

Muzikale meditatie: *Lyk as in hart* -

Bernard Smilde/Fedde Schurer

Zingen: Lied 119a: 1, 2, 4

GEBEDEN EN GAVEN

Aandachtsboek

Dankgebed

Voorbeden met gebedsrefrein lied 367k
(driemaal)

Stilgebed

Onze Vader

Medelingen

Inzameling der gaven

Slotlied: Lied 657 alle vier coupletten

Wegzending en zegen

a: AMEN